

Hallo allemaal!

Mijn naam is Nienke van de Wijdeven, ik ben 29 jaar oud en samen met mijn man Niek heb ik twee lieve jongens: Jur (3,5 jaar) en Ole (1,5 jaar). Jur loopt al 1,5 jaar vrolijk rond bij Hummelhoef, hij is er op donderdag en vrijdag, en vanaf april mag ook Ole op donderdag lekker mee spelen.

Een tijdje terug kreeg ik de vraag of ik lid wilde worden van de oudercommissie van Hummelhoef, daar hoefde ik geen twee keer over na te denken: graag! Ik vind het fijn om betrokken te zijn bij de jongens én heb oprechte interesse in opvoeding van en onderwijs aan kinderen.

Mijn interesse in de ontwikkeling van kinderen zie je ook terug in mijn werk: ik ben van origine juf op de basisschool, maar ondertussen werkzaam op het Kempenhorst College als docent Engels. Daarnaast geniet ik enorm van creatief bezig zijn, zit ik achter mijn naaimachine en ga ik graag met ons gezin de natuur in om vervolgens af te sluiten met een kop koffie en een taartje.

Ben je benieuwd wat de oudercommissie doet, heb je een vraag of zin om ergens bij te helpen? Laat het me gerust weten!



-----  
Hallo, ik maak sinds kort deel uit van de oudercommissie en stel me graag even voor.

Ik ben Loes Hermes, woon samen met mijn vriend Seth Kox en onze kinderen, Jesse (5) en Julia (2), in Oirschot. We wonen hier sinds eind 2020 in een vooroorlogse boerderij, waar echt álles aan moest gebeuren. Daar bestonden mijn werkzaamheden tot vorig jaar voor het grootste gedeelte uit.

Sinds begin dit jaar ben ik een bakkeuken gestart (voor nu nog uit huis), waar we op termijn (druk op zoek naar een geschikt bedrijfspand in Eindhoven) met deelnemers van MotorZ (bedrijf Seth, dagbesteding) aan de slag gaan en zo het aanbod vergroten in het bieden van trajecten die naar werk leiden, voor jongeren die vastlopen. Kortom, we vinden het beiden leuk om te ondernemen op sociaal maatschappelijk vlak.

Kom ik wat gehaast en niet aanspreekbaar over, dan staat mijn oven vol met taarten waar ik snel naar terug moet :)

Jesse heeft een geweldige tijd gehad op Hummelhoef en zit nu in groep 1 op Avontuurrijk. Julia mag



-----  
Hallo allemaal,

Mijn naam is Dirk van der Cammen. Samen met mijn vriendin Karlijn wonen we sinds 2018 in Oirschot en we zijn sinds 2021 trotse ouders van onze zoon Juul.

De keuze voor de oudercommissie was eenvoudig, want Juul heeft het zo naar zijn zin op de Hummelhoef! Hij vindt het er zo leuk, dat hij er maandag- en vrijdagochtend heen gaat. Ik ga me de komende tijd inzetten om iets terug te kunnen geven en om andere ouders te leren kennen.

Heb je vragen of opmerkingen, spreek me gerust aan!

